

Alla ungdomarna på barnhemmet på Muqattam har olika drömmar om framtiden. Någon vill bli läkare en annan pastor. Det skulle vara fantastiskt om vi i vår förening skulle kunna hjälpa dem att uppfylla sina drömmar.

Jag har besökt barnhemmet vid ett par tillfällen i höst och upplever alltid den livsglädje och framåtanda som finns. Barnen är en sammansvetsad grupp, det känns som om de vore en stor syskonskara.

Studierna tar stora delar av deras tid på eftermiddagen. Det kommer lärare som hjälper dem att ta igen det inte skolan kan ge. De börjar klockan tre och håller på till sex. Skolorna är mer usla än vanligt och de får vara glada över om det finns en lärare i katedern för 60 elever. Det blir inte mycket hjälp till varje elev. Vore jag den nye presidenten Morsi skulle jag börja med att utveckla skolan. Allt för många växer upp utan att lära sig läsa och skriva. Det är förödande för landet.

Tjejerna som bodde utanför barnhemmet i ett satellit boende har flyttat tillbaka till barnhemmet. Av olika anledningar fungerade det inte med detta boende. De är dock glada att vara tillbaka. Som svensk är det ibland svårt att förstå vad som händer.

Just nu går två av ungdomarna på "highschool" vilket motsvarar vårt gymnasium. De går båda en praktisk linje. Bibo ska bli elektriker och Hannan är klar med sin utbildning inom hotell och restaurang till våren. Nästa år kommer ytterligare tre ungdomar att börja gymnasiet. Tänk om vi kunde starta en stipendiefond för dessa ungdomar så de kunde studera vilka linjer de vill.

Den ekonomiska situationen i landet har förvärrats drastiskt. Baslivsmedel som olja, ägg, kött har blivit tre gången dyrare på ett år. Jag fick ta del av deras ekonomiska planering och kan se att det nu kostar ungefär 1 300 SEK i månaden för ett barn på barnhemmet. Maten är den klart dyraste utgiften. Så långt jag kan se innehåller deras matsedel en varierad meny.

Det har funnits ett önskemål från de äldre ungdomarna att få äta på Kentucky Fried Chicken någon gång. Vi hyrde en mikrobuss och åkte iväg. Det går inte att ta miste om att de verkligen gillade detta. Deras värld på barnhemmet är liten och de kommer inte iväg så långt.

Tyvärr blev vi tvingade att ställa in vår företagarträff i år. Detta gör att vi missar en av våra största inkomster. Vi vädjar till Er alla att skänka lite extra nu inför julen så vi kan skicka de 200 000 SEK vi brukar skicka varje år. När läget i Egypten är som det är vore det olyckligt om vi skulle minska vårt anslag.



Bibo och Hannan som studerar på gymnasiet

*DGSS önskar Er alla
en God Jul och Ett Gott
Nytt År!*

genom Lena Backstig



Besök på KFC



Det finns tack och lov ändå tid över för datorspel ibland